

# HÖSTVISA

Text: Tove Jansson

Musik: Erna Tauro  
Arr: Paul Jansson

Sopran  
Alt

1. Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött, nu blir kväl-larna ky-li-ga och  
2 le-tar efter nånting som vi kanske glömde bort och som du kunde hjälpa mig att  
3. blåser storm där ute och stänger sommarens dörr, det är för sent för att undra och

Sopran  
Alt

se-na. Kom trös-ta mig en smula, för nu är jag ganska trött och med  
fin-na. En sommar går för-bi, den är all-tid li-ka kort, den är  
le-ta. Jag älskar kanske min-dre, än vad jag gjorde förr men.

ens så för-fär - ligt al - le - na. Jag märkte aldrig för - ut, att  
dröm - men om det man kunnat vin - na. Du kommer kanske någon gång, förrän  
mer än du någon - sin får ve - ta. Nu ser vi al - ta fy - rar kring

mörkret är så stort, gör och tän - ker på allt det där man bor - de. Det  
 skymningen blir blå, in - nan äng - ar - na är tor - ra och tom - ma. Kanske  
 höstens långa kust och hör vå - gor - na vill - samma vand - ra. En

*mp*  
 finns så mycket sa - ker jag skulle sagt och gjort och det är så väldigt li - te jag gör - de.  
 hit - tar vi varann, kanske hit - tar vi då på något sätt att få all - tining att blom - ma.  
 en - da sak är viktig och det är hjärtats lust och att få vara somman med varand - ra.

*c.f.*  
 Skynda dig älska - de, skynda att älska, da - garna mörknar mi - nut för mi - nut.

tänd våra ljus det är nä - ra till natten snart är den blommande sommarn slut. 1. Jag, sommarn slut  
 2. Jag, sommarn slut